



Kerkdiensten

- 29 september 2024 Nieuw-Vossemeer. Startzondag. Voorganger ds. Marina van der Zwaag. Op deze zondag worden de heren Rein Ros en Arjan Wensink bevestigd in het ambt van resp. ouderling en diaken. Van Toke Knook en ouderling-scriba Gea Ros wordt afscheid genomen.
- 6 oktober 2024 Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. Viering van het Heilig Avondmaal.
- 13 oktober 2024 Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder
- 20 oktober 2024 Halsteren. Voorganger is ds. Bert ten Kate uit Bergen op Zoom
- 27 oktober 2024 Oecumenische viering in de Quirinuskerk te Halsteren. **Aanvang 09.30 uur.** Voorgangers zijn ds. Wim Lolkema en de werkgroep Oecumene.
- Aanvang overige diensten 10.00 uur. Meer informatie www.pghnv/kerkdiensten

Van de redactie

Bij de redactie is het verzoek binnengekomen om (gezien de hoeveelheid informatie die er in de gemeentebrief staat) een korte agenda op de eerste bladzijde op te nemen. Wij voldoen aan dit verzoek en horen graag wat u ervan vindt.

- 29 september Startzondag – pagina 2
- 5 oktober Open Kerk – pagina 3
- 5 oktober Sam's Kledingactie - pagina 4
- 16 oktober Inloopochtend – pagina 6
- 2 november Avond van het gemis – pagina 4
- 2 november Open Kerk – pagina 3
- 13 november Lezing ds. Van der Deijl – pagina 5

Startzondag

Nog even willen wij u eraan herinneren dat wij na de kerkdienst zondag 29 september a.s. uitgenodigd zijn bij Biotuinderij "De Kromme Lepel", Laageind 20, Bergen op Zoom. Na koffie

met wat lekkers, krijgen we een rondleiding van de heer Peet de Krom op zijn bedrijf. Daarna lunchen we gezamenlijk en kunt u Peet de Krom van alles vragen over zijn bedrijf. Neemt u nog iets mee voor de lunch?

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Inspiratie

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jacob-17-zonder-geloof-wordt-het-een-depressieve-boel/>



Van de kerkenraad

De Kerkenraad vergaderde 19 september weer na een lange vakantie. Belangrijkste agendapunt was de vacature van voorzitter en scriba. Helaas hebben wij voor beide functies geen vervanger gevonden. Daarop heeft de heer Bernard Klazema besloten zijn (interim)voorzitterschap met één jaar te verlengen. U begrijpt dat de kerkenraad dit aanbod zeer waardeert en heeft aangenomen.

Ook voor de functie van scriba is geen opvolging gevonden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om voor de administratieve werkzaamheden van het scribaat een medewerkster van buiten aan te trekken. We hebben een geschikte kandidaat gevonden, die ons graag wil helpen. De naam maken we in de volgende Rond de Kerken en gemeentebrief bekend, omdat op dit moment het contract met deze mevrouw nog niet helemaal rond is. Deze mevrouw is geen lid van onze gemeente, maar we zijn ervan overtuigd dat op deze manier de voortgang van het scribaat is gewaarborgd. Maar daarmee is de vacature van scriba nog niet ingevuld. We hopen dat, nu er voor alle administratieve taken een oplossing is gevonden, iemand uit de gemeente bereid is deze functie te vervullen. Denkt u er nog eens over na of dit misschien iets voor u is. Tot het moment dat er een nieuwe scriba is gevonden, zal mevrouw Lia Rozendaal als waarnemend scriba optreden. Dank daarvoor Lia, dat je dit wilt doen, ook gezien de vele andere werkzaamheden die je al doet.

Door allerlei omstandigheden (o.a. twee doop/belijdenisdiensten) zal ds. Marina Van der Zwaag in de maand oktober en november minder voorgaan dan gebruikelijk. 6 oktober preekt onze predikant nog in Halsteren en de volgende dienst is de Gedachtenisdienst op 24 november 2024 in Nieuw-Vossemeer. De dienst op 3 november, waarin zij zou voorgaan, wordt vanwege deze drukke werkzaamheden in goed overleg overgenomen door ds. Hans de Bie.

In de laatste kerkenraadsvergaderingen zijn er nogal wat besluiten genomen, waarvan we u graag op de hoogte brengen:

- Met ingang van 1 januari 2025 wordt ook in de Sint-Martinuskerk in Halsteren Avondmaal in een kring gevierd. Tijdens de gemeenteavond werd deze suggestie naar voren gebracht; de kerkenraad heeft besloten dit in te voeren. Na één jaar zal deze vorm worden geëvalueerd.
- Voortaan vindt er geen Avondmaalsviering meer plaats in de Paasnachtdienst omdat deze dienst al overvol is met liturgische onderdelen.
- Met ingang van 2025 zal er op de Feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerst) één kerkdienst zijn in één van onze kerken en niet meer zoals tot nu toe gebruikelijk was in beide kerken. De kerkenraad is van mening dat om-en-om kerken nu voldoende ingeburgerd is.
- Als er op een zondag een bijzondere dienst is (bv. een TOP2000-dienst) dan wordt er geen reguliere kerkdienst gehouden.

Namens de kerkenraad, Gea Ros-Peters, scriba

Open Kerk



Open Kerk, zaterdag 5 oktober: thema dierendag!

Sint-Martinuskerk, Halsteren, Dorpsstraat 20.

Van 11.00 – 14.00 uur.

Omdat het 4 oktober dierendag was, willen we daar tijdens Open Kerk op zaterdag 5 oktober aandacht aan geven. Met een speciale uitnodiging voor de kinderen. Dus, neem uw/jouw (klein)kind, (buur)kind gerust mee!

We hebben we een speciale gast vandaag: **dierenarts Bart Huyghe**, van dierenartspraktijk Vagevuur uit Lepelstraat. Hij komt vertellen over zijn werken met en voor dieren. Ook neemt hij zijn nieuwe boek mee, en zal hij signeren.

Er zijn een aantal speciale dingetjes voor kinderen, zoals een grabbelton, je kunt je laten schminken, dierenkleurplaten enz.

En is er een collega van dierenarts Bart, nl., de knuffeldokter.

Is er iets met je knuffel, neem 'm mee, dan kan de knuffeldokter kijken, wat hij/zij eraan kan doen!

Ook kun je kijken naar een filmpje over Franciscus van Assisi.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom, en de koffie, thee en limonade staan klaar, zoals we dat gewend zijn!

Open kerk 2 november 2024

Op deze zaterdag wordt de restauratie van het orgel toegelicht en kunt u het gerestaureerde orgel bezichtigen en beluisteren. Aan het programma wordt nog gewerkt. Meer informatie volgt in de volgende gemeentebrief, maar we geven deze datum alvast aan u door.

Werkgroep Open Kerk

KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD.



De landelijke najaarsinzameling van Sam's Kledingactie voor 'Mensen In Nood' vindt in onze regio plaats op **zaterdag 5 oktober a.s.**

Goede kleding en schoeisel (per paar gebundeld) kunt u op die dag in gesloten plastic zakken afgeven bij de Quirinuskerk, Dorpsstraat 51 te Halsteren tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wat mag u allemaal inleveren? Om de doelstelling te bereiken, mag u behalve uw kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.

Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft Sam's Kledingactie besloten dit najaar de opbrengsten van de aankomende actie te besteden aan schoolspullen, zoals een rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc. Zo kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor een betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!

Bedankt voor uw medewerking,
Namens de diaconie,
Jaap v.d. Merbel.

SAM's kledingactie kan nog wel wat hulp gebruiken. Wilt u meehelpen, neem dan contact op met Wout Vrolijk, email: a.vrolijk11@kpnplanet.nl of tel.nr. 0164 684503.

Avond van het gemis

..... hartverwarmend voor iedereen die iemand mist.



Zaterdag 2 november 2024

Dit jaar wordt de Avond van het gemis in beide kerken georganiseerd. In de Sint-Martinuskerk, Halsteren en de Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer

Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Er staat een kopje koffie en thee voor u klaar. Steek een kaarsje aan voor een dierbare overleden, lees een gedicht over verlies en rouw, schrijf zelf een brief aan iemand van wie u hield (hemelpost), of luister gewoon in alle rust naar stemmige muziek. Als u een foto van een dierbare wilt tonen, kunt u deze sturen naar gearos@home.nl met geboorte- en sterfdatum. Deze laten we dan graag zien tijdens 3 korte presentaties. Om 20.00 uur gaan we met waxinelichtjes naar de begraafplaats. Daar worden de brieven die geschreven zijn verbrand. Weet u welkom!

Namens de voorbereidingscommissie
Ds. Marina van der Zwaag

Vorming & Toerusting



Lezing "de toekomst van de kerk". Op 13 november 2024 in de Sint-Martinuskerk houdt ds. Aarnoud van der Deijl een lezing over zijn boek *"De toekomst van de kerk"*. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Tour d'Orange



Zaterdag 21 september jl. is hij weer verreden: de Tour d'Orange, de sponsorfietstocht van Youth for Christ. Christian van Saarloos en ik hebben voor het inloopcentrum de Zoutfabriek in Bergen op Zoom 158 kilometer gefietst. Het was een zonovertogen dag met weinig wind dus ideale omstandigheden! Met een grote ploeg van YFC op Goeree Overflakkee hebben vanuit Ouddorp de kilometers afgelegd, langs het water, over dijkes en door de mooie plaatsjes die het eiland kent. De teller voor de sponsoring staat inmiddels op meer dan EUR 1.400,- Dit is een geweldig resultaat en was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle gulle gaven. **Daarom een heel hartelijk dank voor alle steun!** We gaan



hier weer hele mooie dingen mee doen onder het motto: 'Hart voor Jongeren'. En voor wie denkt: oeps, vergeten... Het kan nog! Er zijn ook nog door onze eigen jongeren ontworpen kaarten te koop. Middels de volgende link komt u op de sponsorpagina: <https://supp.to/youth-escape/donate>
Martin Vooijs

Zending- Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking Terugblik op de Open Kerk Plus

Met golfjes kwamen bezoekers de Martinuskerk binnen om rond te kijken, wat te kopen of een praatje te maken.



De opbrengst van de verkoop van boeken, zelfgemaakte handwerken en koffie of thee met een stukje cake bedraagt ca € 800. Hartelijk dank aan de talloze vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Zoals eerder gemeld is de opbrengst bestemd voor 4 projecten in Bangladesh.

1, Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving in Bangladesh

2. Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh
3. Gemeenteopbouw voor dorpskerken
4. Innovatief kooktoestel verandert levens

De komende periode zullen we via de Nieuwsbrief en korte presentaties tijdens de kerkdiensten meer over de projecten vertellen.

Namens de ZWO-commissie

Bas den Hollander

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 16 oktober 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen:

- Gebed voor het eten

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-voor-het-eten/>

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief